

*Wat is een kringloopwinkel?*

*Ga jij weleens naar een kringloopwinkel?*

*Wat verkoopt een kringloopwinkel?*

Allemaal vragen die in de les van de alfagroep naar voren kwamen naar aanleiding van een verhaal. We bekeken afbeeldingen en spraken met elkaar hierover maar wat is er leuker dan er op uit te gaan en een kringloopwinkel te bezoeken.

Dus maakten we een afspraak bij kringloopwinkel Nijkerk en stapten we donderdag 28 november in de stromende regen in de auto op weg naar de kringloop. We werden hartelijk ontvangen door de eigenaren en de cursisten konden gelijk aan de slag met hun opdrachten. Want ja het was niet zo maar een bezoekje, we wilden er ook nog iets van leren. Als er geen antwoord op een vraag gevonden werd dan waren de medewerkers van de winkel graag bereid om het uit te leggen. We mochten zelfs een kijkje in het magazijn nemen en we hebben buiten gezien hoe de vrachtwagen werd uitgeladen. Aan het eind van de ochtend moest er ook nog wat gekocht worden. Om maandag boerenkool te kunnen maken hadden we twee grote pannen nodig en een aantal aardappelschilmesjes. De pannen die nodig waren werden eerst aan een grondige inspectie onderworpen en uiteindelijk goedgekeurd. De mesjes waren zo gevonden maar een stamper lag niet in de schappen. Even gevraagd aan de eigenaar en ja hoor in het magazijn werd een stamper gevonden voor een goede prijs. Daarna werd er boven nog gekeken of er een mooi schilderij was om op onze nieuwe locatie te hangen als we met de school gaan verhuizen. Ook dit lukte na veel overleg en dus kon er afgerekend worden. Hayat ging die dag over het geld dus zij betaalde bij de kassa en de anderen droegen alle spullen. Nadat we de mensen van de kringloopwinkel hartelijk bedankt hadden keerden we weer terug naar school.

Wat een geweldige ochtend was dit!

