

## Stamppot van boerenkool

De pannen, de aardappelschilmesjes en de stamper die de cursisten gekocht hadden bij de kringloopwinkel, kwamen goed van pas bij het voorbereiden van de boerenkoolmaaltijd.

Maandag 2 december stond deze activiteit op het programma. Om geen dingen voor de maaltijd te vergeten werd een boodschappenlijstje gemaakt waarmee de cursisten direct naar de Lidl konden gaan. Een winkelwagentje was wel handig want er moesten natuurlijk ook aardappels gekocht worden voor deze echte Hollandse maaltijd, en die zijn best zwaar.

Weer terug op school werden de aardappels geschild en gekookt, en nadat ook de boerenkool gaar was kon alles gestampt worden.

Ook de andere aanwezige cursisten konden proeven van de zelfgemaakte stamppot. Hoe het zou smaken was de grote vraag, zou het lekker zijn? De meningen waren een beetje verdeeld maar iedereen was het er wel over eens dat het een geslaagde ochtend was!

