

Mooi bericht van onze docent op Facebook

Serius!?!

Ik zie mensen lelijke haatberichten plaatsen onder filmpjes en berichten van de ramadan/ het suikerfeest. Vervolgens krijgen deze berichten ook nog honderden likes. Ik hoor dat mensen bedrijven ontvolgen die mensen "Eid Mubarak" (een fijn suikerfeest) wensen.

Serius!?! We zijn allemaal mensen. Laten we elkaar respecteren en liefde verspreiden. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om aardig te doen, toch?

Ik hoop dat deze mensen bij hun bekertje zijn in de ochtend ook baklava eten, om hun zure gezicht weer zoet te maken. De moslims zullen dit met alle liefde voor ze maken.

Weet dat 99,9999% van de moslims terrorisme verafschuwt en terrorisme niet vereenzelvigd met de islam.

Tijdens de ramadan vasten moslims tot wel 16/17 uur per dag (geen eten, geen drinken). Dit gebeurt onder andere om mee te voelen met arme mensen. Tijdens de ramadan namen mijn cursisten cadeautjes en eten voor me mee (ook buiten de ramadan trouwens). Kun je het je voorstellen dat je zelf vast maar toch eten meeneemt voor jouw docent? In mijn ogen getuigt dit wel van respect.

Ik hoop oprecht dat ieder persoon in Nederland contact krijgt met een vluchteling. De warmte, gastvrijheid en behulpzaamheid van deze mensen is iets waar menig mens in Nederland nog iets van kan leren.

Ze nemen van alles voor me mee, van cadeautjes tot eten. Dagelijks vragen ze me wanneer ik bij ze op bezoek kom om te komen eten. Als ik zeg dat de les is afgelopen staan er 5 mensen op op mijn spullen op te ruimen. Als ik een beetje verkouden ben zijn ze direct bezorgd. Ze komen dan met allerlei adviezen wat ik moet doen en met allerlei middeltjes om me te helpen. Oh, én (bijna) iedereen wil dolgraag werken en meedoen in deze maatschappij.

